

Nynke Dijkstra

Met Jezus wint het

“Als ik aan Hemelvaart denk? Dan denk ik aan het beeld van Jezus in de hemel waar Hij zit aan de rechterhand van God. Maar bij de steniging van Stefanus lezen we dat Stefanus Hem ziet staan.” Het zegt volgens Nynke Dijkstra iets over de betrokkenheid van Jezus bij alle vreselijke dingen die op de aarde gebeuren: Hij staat daar tegen op.

Dijkstra is de spreker tijdens de viering op Hemelvaartsdag. Het thema daarvoor is ‘Met zonder Jezus’. Voor ze daarmee begint geeft ze eerst antwoord op de vraag van de dagvoorzitter die haar vraagt wat voor beeld ze bij Hemelvaart heeft. Daarna gaat ze met het thema van haar preek aan de slag: Met zonder Jezus.

In het gemis

“Met zonder. Hij is er en toch ook niet. We kunnen het ook in ons eigen leven ervaren. Als iemand er is, dan is hij er. Maar ook als een geliefde er niet meer is, is hij er. Dan in het gemis.” Deze gedachte krijgt in de ogen van Dijkstra ook vorm in het nummer *Let somebody go* van Coldplay dat live door de band wordt gespeeld.

De gezindheid van Christus

Vervolgens komt ze via een indrukwekkend filmpje over een protest tegen de oorlog in de Oekraïne in Berlijn en het veelzeggende gedicht Troostzoekers van Marieke Lucas Rijneveld uit bij Filippenzen en zoomt in op hoofdstuk 2 vers 5: Laat onder U de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Hij springt er middenin

“Het gaat hier over de gezindheid of mentaliteit van Christus. Christus die de weg naar beneden ging. Hij werd een dienaar van mensen. Jezus lost niet alles op, maar Hij springt er middenin. En er zijn tekenen van herstel, nee niet alles wordt hersteld, maar er wordt iets zichtbaar van het Koninkrijk. Toch wil de wereld een andere God. Daarom wordt Hij gekruisigd.”

Met Jezus wint

Maar de gekruisigde Jezus staat op en leeft en neemt Zijn plaats in aan de rechterhand van God. “Het ‘Met Jezus’ gaat winnen. Want met Hemelvaart wordt Pinksteren aangekondigd. En daarbij mogen weten dat Jezus zegenend naar de hemel ging. Zo geef Hij ook ons zijn zegen.” In het gedicht Hemelvaart van Rien van den Berg wordt het thema Met zonder Jezus nog eens op een mooie manier samengevat.

*Zelhem, Voorjaarsconventie 2022 CWN*