

Evert Jan Ouweneel

Waarde, ontwaarding, verontwaardiging

“Eerst dienen we de onverwoestbare goedheid van het leven te vieren. Dat is het fundament van de schepping. Daarna gaan we ons bezighouden met het kwaad.” Evert Jan Ouweneel onderbouwt dit uitgangspunt op zaterdagmorgen aan de hand van een meer dan boeiende exegetische van Genesis 1 en 2, Psalm 18, Romeinen 8 en Handelingen 2.

“We zitten tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hemelvaart betekent dat Christus aan de rechterhand van God zit. Het partnerschap tussen God en mens uit Genesis 1 is voor eeuwig veiliggesteld. De conclusie is dat het plan niet meer kan mislukken. Het gaat goed komen op aarde. Dat vieren we met Hemelvaart. En wat is Pinksteren? Pinksteren zegt ons dat de Koning het niet alleen gaat doen. De Koning snakt naar mensen die van harte willen meebewegen. Maar dat is niet een kwestie van gehoorzaamheid omdat God God is en wij niet. Nee, Hij geeft ons de Heilige Geest.”

Geen Superman

Het werk van de Heilige Geest wordt wat Ouweneel betreft het meest treffend omschreven in Romeinen 8. Paulus zegt daar dat we door de Heilige Geest papa zeggen tegen God. “Alleen als je papa kunt zeggen tegen God, heb je de juiste plek gevonden waaruit je mee kunt bewegen met die andere Zoon van God. En dan is het cadeau van de Heilige Geest niet dat we als een soort superman kunnen gehoorzamen, het cadeau van de Heilige Geest is dat we weten dat we welkom zijn geheten in de wereld en wel door de Schepper van hemel en aarde. En samen met onze grote Broer mogen we aan de slag gaan totdat de hele wereld het volle leven proeft.”

Verontwaardiging

Ouweneel stelt dat we als mensen vanuit de schepping daarbij het opmerkelijke vermogen hebben gekregen om de onschatbare waarde van mensen, dieren en dingen te zien, maar tegelijkertijd ook de ontwaarding er van. “Eerst zie je iets ontzettends moois: een verschrikkelijk mooi mens, een ontzettend prachtig dier een prachtig gebouw. En daarna kan je hart breken als je ziet in welke abominabele staat die persoon, dat dier of dat gebouw verkeert. Bewogenheid begint met het vieren van iets wat van onschatbare waarde is en dan zien wat er van de glorie verloren is gegaan: de ontwaarding. Samen leidt dit tot verontwaardiging.”

Loeikwaad

Daarna legt Ouweneel aan de hand van Genesis 2 en Psalm 18 uit dat de mens net zo verontwaardigd kan worden over het onrecht op aarde als God. Hij legt hier een verband tussen de adem die in de mens wordt geblazen en de rook die God uitblaast uit zijn neus over het kwaad. “We hebben niet zomaar een beetje zuurstof gekregen, maar het vermogen om net zo loeikwaad te worden als God. De bedoeling is dat we samen met God delen in de vreugde als het klopt en delen in de verontwaardiging als het niet klopt. Zodat de fundamenten van de wereld zichtbaar worden en de wereld weer floreert zoals het hoort.”

Burn-out voorkomen

Wel waarschuwt Ouweneel voor de grote bewogenheid en de liefde die daaruit kan voortkomen. Want die zeggen dat het nooit genoeg is. “Je wilt altijd de volle honderd procent.” Daarom geeft hij aan het einde van zijn lezing vijf tips om een ‘burn-out door bewogenheid’ te voorkomen. De belangrijkste is dat we eerst het door God gegeven goede leven vieren en ons opladen in zijn rust en dan pas aan de slag te gaan in onze roeping tegen het kwaad.

*Zelhem, Voorjaarsconventie 2022 CWN*