

Bisschop Zac

Zoals in de hemel als op aarde

Even staat hij te stampen op de grond. Om de bezoekers ervan te doordringen dat het hier op aarde moet gebeuren. "Zoals in de hemel als op aarde", zo staat het in het Onze Vader. Niet straks, maar hier en nu moeten we het Koninkrijk gestalte geven door recht te doen."

Bisschop Zac Niringiye uit Oeganda is de hoofdspreker van de conventie en gooit op vrijdagochtend meteen een steen in de vijver. "Misschien is de God waarover in het christendom en in onze kerken wordt gesproken het niet waard om over gesproken te worden. Misschien bestaat die God wel niet." Daarna legt hij dat uit.

Dictator

Hij vertelt over zijn land Oeganda waar een dictator heerst die wordt gezegend door bisschoppen en predikanten, terwijl ze in auto's rijden die door dezelfde leider zijn geschonken. "Wat is dit voor Christendom? 85 Procent van de mensen in Oeganda zegt dat ze christen zijn, maar tegelijkertijd is er geweld en groeit het onrecht."

Christenstrijders

Maar ook de Nederlanders hebben hun blinde vlekken, stelt de Bishop. Hij haalt de reformatie aan en de strijd die er daarna werd gevoerd tussen de diverse christelijke stromingen. "Het Christendom van vandaag is geworteld in die geschiedenis. En bij apartheid denken jullie misschien aan Zuid-Afrika, maar het is bedacht door de Nederlandse kerken." Zo is Christendom vaak verbonden aan macht, waarbij macht en geweld hand in hand gaan. Tot in het lied 'Voorwaarts Christenstrijders' toe.

Emmaüsgangers

En die gedachte kent al oude papieren, zoals hij uitlegt aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers. "Ze hadden de hoop dat Jezus hen met geweld zou bevrijden van de Romeinen. Maar Jezus legt hen uit dat Hij juist van het kwade wint door te sterven aan een instrument dat symbool stond voor de macht van de Romeinen. De clou is dat we pas zien wie de Messias is als we naar de kruisiging kijken. Het Koninkrijk begint aan het kruis."

Gerechtigheid doen

En dan komt hij weer bij het heden. Want hoe wordt dat Koninkrijk volgens de bisschop zichtbaar? "Door gerechtigheid te doen. En Gerechtigheid is niet iets wat je doet voor een, twee of drie mensen. Gerechtigheid is het veranderen van al die dingen die het onrecht veroorzaken en die ongelijkheid bevorderen. Dan gaat het om zaken op sociaal, economisch en politiek terrein." Het zijn juist die zaken waar bisschop Zac Niringiye zich in Oeganda sterk voor maakt en wat hem niet geliefd heeft gemaakt bij de machthebbers, maar ook niet bij de leiders van de kerken.

*Zelhem, Voorjaarsconventie 2022 CWN*