

Voorjaarsconventie in Sinderen 2021

Verslagje door Freek W. Brandenburg

Toen het er op leek dat in de kerk net iets meer mensen bij elkaar mochten komen dan thuis stelde een van ons voor om dat feestje met zo veel als mocht te organiseren in de Keurhorsterkerk in Sinderen. Het was eerst nog niet zeker of dat volgens de officiële richtlijnen kon. Maar onverwacht kwam toch het groene licht. Via familie en vrienden werden een man of 20 opgetrommeld en beschermd door de vertrouwde anderhalve meter en mondkapjes durfden we het aan om daar samen de conventie te vieren. Het werd een mooie ervaring die van begin tot eind door iedereen werd meebeleefd.



Natuurlijk dansten we op CWN-manier (by faith) van links naar rechts en weer terug. Ook de kinderen die dat nog nooit hadden gedaan deden gelijk hard mee tussen de banken. Bij het begin van de toespraak gingen die naar een eigen kinderprogramma en in de kerk werd het stil op de stem van de spreker na. Met elkaar luisterden we naar het referaat van Jan van der Stoep. Hij zei onder andere: 'Perspectief is te vinden wanneer je de verbeelding laat spreken'. Vanuit de kerk in Sinderen konden we deze gedachte ten volle bevestigen. Onverwacht was het gelukt om met elkaar samen te komen in de kerk en daar ook het avondmaal te vieren in gemeenschap met zo velen die het elders in het land ook deden. Het was echt conventie in miniformaat.

HOOP

's middags werd een workshop gehouden, dit is at deelnemers mee naar huis namen

Klein

Laat je hoop klein en traag zijn (Reinier Sonneveld). Door het doen van kleine dingen oefen je de hoop en houd je de hoop bereikbaar. Initiatieven om je heen kunnen je hoop geven. De wereld is door corona kleiner geworden, in de zin van bereikbaarder en intiemer. Laat het kleine genoeg zijn.

Ontmoeting

Hoop oefenen doe je met elkaar. Je hebt anderen daarbij nodig. Stap over je eigen schroom heen om de ander te kunnen bereiken. Vind een vorm waardoor mensen weten dat ze niet alleen zijn. Het

geeft hoop als je weet dat je niet alleen bent. In de wanhoop van een ander aanwezig blijven en het samen uithouden, dat kan ook hoop geven. Zie de hoop in de ander en ontlok die. Wees bereid om je open te stellen.

Crisis

Hoop door de crisis heen. Door crisis heen kunnen we tot loutering komen. Dus niet per se terugkeren naar het oude normaal, maar naar een nieuw normaal. Zoals de dorre doodsbeenderen tot leven komen in Ezechiël.

Handelen

Hoop is een perspectief dat tot handelen aanzet. Ga het doen, ga het oefenen. Je mag meewerken met wat God allemaal al heeft klaar gelegd. Hoop is werken aan de toekomst die God maakt. Het Koninkrijk van God, als een richting voor mijn hoop en handelen.

Perspectief

Hoop geeft perspectief. Ik blijf geloven; geloven dat het kan. Er is hoop omdat de jongere generatie zich inzet voor een betere wereld.

Vertrouwen

Ga in vertrouwen de weg omhoog. Zoals een bergbeklimmer die het anker boven zich in de rots slaat, om zich daaraan op te trekken.

an open heart, an open hand,
there's no need to be afraid.
open up this is a raid,
I wanna get close to you.
You're not alone.

Mavis Staples