



CWN | Verbinden
Vertrouwen
Vervullen

Geliefde zuster en broeder,

20 mei 2020

Deze brief ontvang je op het moment waarop we eigenlijk op De Kroeze Danne bij elkaar zouden zijn voor de 48ste voorjaarsconventie. Een tijd van vieren, ontmoeten, bijpraten, zingen, bidden en nog veel meer mooie dingen. Het is vreemd om elkaar niet te zien, om het uit te houden met de leegte en de stilte van de anders zo gevulde dagen rond Hemelvaart. We missen elkaar, dat mogen we hardop zeggen en voelen.

Daardoor missen wij als bestuur ook de momenten om iedereen 'bij te praten'. Meestal is dat niet heel bijzonder: de wisseling van de wacht, een zegen, een gebed en dan snel weer verder met het programma. Dit jaar gebruiken we zo'n bestuursmoment voor een bijzondere mededeling: **Na twaalf jaar te gast te zijn geweest op De Kroeze Danne verhuist de conventie van de CWN-CWJ komend najaar naar De Betteld in Zelhem.**

Deze verhuizing heeft alles te maken met onze veranderende wensen. De afgelopen jaren is de instroom van nieuwe, veelal jonge gezinnen gegroeid, evenals de behoefte aan comfort en accommodatie, in de vorm van huisjes. Na uitvoerige gesprekken met De Kroeze Danne zijn we tot de conclusie gekomen dat zij niet meer kan bieden wat de CWN vraagt. Dat spijt ons allebei. Vervolgens heeft een kleine verkenninggroep het afgelopen jaar gezocht naar een nieuwe locatie. Na een zorgvuldige afweging en meerdere bezoeken is de keuze gevallen op De Betteld. Een verhuiswerkgroep is nu bezig om de overgang van de ene naar de andere locatie soepel te laten verlopen.

We realiseren ons dat deze mededeling vragen oproept en gevoelens van verdriet en rouw losmaakt. We hebben tenslotte veel moois meegemaakt en ontvangen op De Kroeze Danne, we voelen ons er thuis. Een goede plek voor grote mensen, tieners én kinderen. Een uitdagend terrein dat een gevoel van geborgenheid geeft. Heel graag hadden we op de voorjaarsconventie afscheid genomen van onze zusters en broeders van De Kroeze Danne: Marry en Aad op 't Hof met dochter Natasja en schoonzoon Bart. Door de corona-crisis kan dat nu niet en dat vinden we heel verdrietig.

We nemen afscheid van De Kroeze Danne en strekken ons uit naar iets nieuws. De CWN is een beweging waarin de Geest kan waaien. Wij geloven en verwachten dat we met de verhuizing een plaats klaarmaken waar de Geest kan blijven waaien, waar we bidden om de Geest, waar de CWN kan blijven bloeien en waar God met ieder van ons zijn weg kan gaan.

Op de website vind je een menu met veel gestelde vragen en een introductiefilmpje over De Betteld. Heb je nog meer vragen, stuur dan een mailtje naar de secretaris van het bestuur, Lily Brandenburg: lidy.brandenburg@hetnet.nl

Met vriendelijke groet, het CWN-bestuur:

Henk Reinders, Leo van de Ruit, Elsbeth Gruteke, Rianne Hammingh en Lidy Brandenburg.