

Waarde broeder Kees,

*“Goede theologie bevordert de omgang met God en voorziet van gereedschap tot ontdekking en waarneming van het werk van de Geest.”* Een schuingedrukt citaat uit jouw boek *“Tegenwoordigheid van Geest”*. In mijn beleving geeft dat de essentie en het doel weer van jouw dienstwerk als systematisch theoloog.

Als Charismatische Werkgemeenschap Nederland zijn we jou zeer erkentelijk voor het theologisch doordenken van belangrijke thema's uit de charismatische vernieuwing. Je hebt ons als CWN bepaald bij het belang van degelijk theologisch fundament, waarop het werk van de Heilige Geest rust. En niet alleen ons maar ook het brede scala aan charismatische vernieuwingsbewegingen dat tot vandaag toe ons landje kleurt. Daaronder zat en zit ook het verlangen om verbinding te brengen in 'het eilandenrijk van vernieuwingsbewegingen.' Daar heb je je sterk voor gemaakt. En vandaag zul je daar ook nog een papieren vrucht van zien. Daarnaast heb je verbinding gebracht tussen de gereformeerde traditie en de charismatische vernieuwing. Woord en Geest. Hoofd en hart. Individu en gemeenschap.

Namens CWN en KCV heb je van januari 2003 tot eind december 2007 als bijzonder hoogleraar kleur en leiding geven aan de leerstoel theologie van de Charismatische Vernieuwing. In het eindverslag van het leerstoelbestuur lees ik: "Hij heeft zich energiek en deskundig ingezet als leerstoelhouder. De invloed van zijn werk blijft. Wij zijn voluit gelukkig met de wijze waarop hij deze functie heeft vervuld en de inhoudelijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de bezinning op charismatische theologie." Energiek en deskundig. Me dunkt, geen woord te veel. Je verzorgde colleges, begeleidde promotieonderzoek, ontwikkelde gastcolleges, hield diverse lezingen op de conventies van de CWN en daarbuiten. Je was hoofdredacteur van het bulletin voor Charismatische Theologie Geestkracht en lid van de Adviesraad van de CWN. Met recht en reden was je aanspreekpunt voor kerken, media (Trouw en ND) en voorgangers op het gebied van charismatische theologie. En ook voor het bestuur van de CWN en haar voorzitters. Ik spreek hierbij dan ook mijn persoonlijke dank uit voor jou als luisterend oor en wijs tegenover.

Uit de veelheid aan thema's licht ik er één uit: de dienst van ziekenzalving en handoplegging. Een praktijk die in navolging van broeder Jacobus al lange tijd beoefend werd tijdens vieringen op onze conventies. Jij hebt deze praktijk voorzien van deugdelijke theologie en er samen met je echtgenote Margriet een handzaam en toegankelijk boekje over geschreven. Daarnaast stond je aan de wieg van de gezamenlijke verklaring met de Lucasorde over dit zo belangrijke en gevoelige thema: "de dienst der genezing". Daarin sprak je altijd met twee woorden: We mogen verwachtingsvol bidden om genezing én omgaan met gebrokenheid. Dit document heeft ons als beweging behoed voor uitglijers en het heeft het dienstboek van de protestantse kerk voorzien van een goede en doordachte liturgie.

Met een glimlach bij de kritische noten die je ook plaatst zeggen we dan ook dat we geen bijzonder hoogleraar noch adviseur hebben om te zeggen wat wij alleen áángenaam vinden. Een profetisch tegenstem is, zo geloven wij, ook iets van de Geest.

Kees, er zou nog veel meer te zeggen zijn waarom wij onze goede God danken voor wat Hij in jou gegeven heeft. Wat door velen gewaardeerd wordt, is dat je in zoveel verbanden met je enorme kennis en inzicht nooit uit de hoogte hebt gesproken. Met

je kennis was je dienaar van de Heer. Je zorgde ervoor dat mensen in je omgeving konden groeien. Een echte docent ook: iemand die het als zijn roeping ziet om anderen te laten groeien in kennis en inzicht, en hun het vertrouwen te schenken dat zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren. En ik geloof dat ook dat sporen van de Geest zijn.

Kees, het ga je samen met Margriet en degenen die je liefhebt goed, onder de zegen van de Allerhoogste die in Christus zo dichtbij gekomen is.